

REFLECT



Zusters Ursulinen
Generalaat
Musinstraat 1
1210 Brussel

September 2013

Beste Zusters en aangesloten leden,

Welk verschil maak ik?

Ik heb mij afgevraagd welk verschil een nieuwe paus zal maken in onze geweldadige, gebroken en boze wereld.

Het Rooms-katholicisme heeft een pak slaag gekregen in de ontwikkelde wereld en wordt vaak vervolgd in de derde wereld. De hiërarchie van de Kerk wil vasthouden aan langgekoesterde overtuigingen en praktijken, terwijl het volk van God moeite heeft om gelijke tred te houden met een snel veranderende wereld. Heeft de hiërarchische Kerk het contact met haar volk verloren?

Paus Franciscus bezoekt Brazilië in juli ter gelegenheid van de Wereld Jongeren Dagen. Terwijl hij daar was, bezocht hij terzelfdertijd de bisschoppen van Brazilië. Tot de bisschoppen zei paus Franciscus: "Tenzij we bedienaars trainen die in staat zijn om de harten van mensen te verwarmen, om samen met hen in de nacht te wandelen, om te dialogeren met hun hoop en teleurstellingen, om hun gebrokenheid te herstellen, welke hoop kunnen we uitdrukken voor onze huidige en toekomstige weg?"

"Er is een nood aan toenemende collegialiteit en solidariteit, geen unanimitéit, maar echte eenheid in de rijkdom van diversiteit."

"We hebben een Kerk nodig die opnieuw de moederlijke schoot van barmhartigheid kan ontdekken. Zonder barmhartigheid hebben we vandaag weinig kans om deel te hebben aan een wereld van mensen die "gewond zijn" en begrip, vergevengezindheid en liefde nodig hebben."

"Laten we de betrokkenheid van vrouwen in de Kerk niet terugschroeven, maar eerder hun actieve rol in de kerkelijke gemeenschap bevorderen. Door de vrouwen te verliezen, loopt de Kerk het risico om onvruchtbaar te worden."

Paus Franciscus' boodschap gaf me reden om te geloven dat hij het potentieel heeft om het verschil te maken in onze wereld. Hij roept de Kerk terug naar de wortels, om opnieuw haar liefde voor de armen te ontdekken, haar eenvoud en mededogen. Hoe maak je het verschil in je leven van elke dag? Wat is je persoonlijk antwoord wanneer je de woorden van paus Franciscus op jezelf toepast?

Ja, wij, Ursulinen van Tildonk hebben het potentieel om vrede, eenheid en liefde in onze wereld te brengen. We bidden God, Angela Merici, en Jan Lambertz dat dit zou kunnen gebeuren. Zr. Margaret O'Brien



Ontmoetingsdag met viering van de jubilarissen

Op 24 augustus kwamen alle zusters van onze provincie die zich konden verplaatsen,



samen met enkele geassocieerden en de zusters van het algemeen bestuur, naar Floordam in Melsbroek, voor een gezellig samenzijn. We hadden gekozen voor de



grote zaal van Floordam zodat onze

zorgbehoevende zusters er dan ook konden van genieten. Alles samen waren we met 65. Speciale aandacht kregen onze jubilarissen van dit jaar. Zuster Maria De Kinder is 80 jaar geleden ingetreden, Zusters Benigna Cools, Benigna De Maeyer, Els Peeters en Jozefa De Keyzer 70 jaar geleden en Zuster Ursula Vinx 60 jaar geleden. Dat kan tellen, niet?

Tijdens de mooie eucharistieviering in de stemmige kapel van Floordam, hebben we gebeden voor alle zusters van de congregatie, vooral voor de jubilarissen, voor de zusters van Congo die op dat moment leden onder de oorlog en voor de zusters in Canada die hun jubileumjaar zouden beginnen. De kapel was heel mooi versierd met bloemen en licht.

De verbondenheid die we tijdens de eucharistieviering ervaren hadden, werd



voortgezet in de grote zaal. Na een hapje en een tapje, genoten we allen van het sierlijk dansen van onze Indische zusters. Zuster Olga van Congo die in Rome studeert en hier haar zomervakantie doorbrengt, had zich voor de gelegenheid in sari gehuld en danste dapper mee. En intussen maar vertellen en vertellen aan al de tafeltjes.

Voor elke jubilaris was een lied gemaakt op een bekende wijze van een volks- of



kinderlied, zodat allen konden meezingen. Het klonk soms heel grappig en de sfeer zat er goed in.



Er werden bloemen en cadeautjes uitgedeeld en er was een plezierige tombola voor iedereen.

Na het heerlijk avondmaal, sloot Zuster Olga de dag af met een Magnificat in het Frans. Deze keer waren het de Indische zusters die zich aanpasten en hun best deden om de strofen mee te zingen in het Frans. Bij het refrein werden we telkens uitgenodigd om samen met de voorzangers de gebaren te maken die bij het lied hoorden. 'Mon coeur chante d'allégresse',

zongen we en daarbij maakten we een groot hart met onze armen en lieten we vervolgens onze twee armen de lucht ingaan om te juichen.

Ons hart zong inderdaad van vreugde en we zijn dankbaar om de hulp van velen om deze dag zo aangenaam te maken.



Quebec City: Een mengeling van oud en nieuw

door Zuster Jane Quinlan, OSU

Marie Guyart (Moeder Marie van de Menswording, 1599-1672) had mijn belangstelling sinds ik Tours in Frankrijk had bezocht, waar zij geboren was en intrad bij de Ursulinen. Zij was één van de eerste religieuzen om naar Canada te vertrekken. Zij stichtte een school in Quebec die ononderbroken bleef bestaan sedert 1639. Marie van de Menswording,



Teken voor de Spreekkamer
De spreekkamer Marie-de-l'Incarnation is een plaats die toegewijd is aan het leven en de werken van de Zalige Marie de l'Incarnation (Marie Guyart). De spreekkamer krijgt zijn naam van de straat waaraan het gelegen is (6 rue du Parloir).

Graf van Marie Marie de l'Incarnation
Het graf van Marie van de Menswording is een oase van gebed en vrede voor alle mensen die dichtbij leven, evenals voor de pelgrims en de toeristen van waar ook ter wereld.



mystica, moeder en missionaris, werd "Zalig" verklaard in juni 1980.

Tijdens deze zomer verbleef ik gedurende twee weken als vrijwilliger bij de Ursulinen in Quebec als hulp op de "*Parloir Marie de l'Incarnation*". In de "*Parloir*", een kleine expositieruimte, konden de bezoekers

enkele persoonlijke zaken bezichtigen, zoals haar rozenkrans, enkele voorbeelden van haar brieven en een reeks schilderijen die haar leven voorstellen.

Zusters aan de haven

Dit toont zr. Jane en enkele andere zusters bij de viering van de 350ste verjaardag van de aankomst van de "Koningsdochters" of "les filles du roi," in Quebec. Zij immigrerden naar Nieuw Frankrijk tussen 1663 en 1673 als een deel van een programma dat door Lodewijk XIV gesteund werd. Dit programma werd ontwikkeld om de bevolking van Canada te doen groeien, zowel door het aanmoedigen van mannelijke immigranten om zich daar te vestigen, als door het bevorderen van huwelijken, het vormen van families en de geboorte van kinderen.



Een triomfboog in de stijl van een kasteel
Het oude deel van Québec heeft een oude triomfboog die samen gevoegd is met de natuur van de historische stad.

We hadden gemiddeld 20 bezoekers per dag; van wie het meestendeel de rondleiding in het Frans volgden. Ik gaf de uitleg in het Engels wanneer dit nodig bleek. Ik ontdekte dat vele mensen een grote belangstelling hadden voor het leven en de geschriften van Marie. Haar leven en zending kunnen duiden was een hele deugddoende ervaring voor mij. Het grote Museum en de Kapel kunnen grotere groepen bereiken. Er zijn verscheidene aspecten van mijn tijd in Quebec waarover ik graag met u zou uitwisselen, vooral in verband met het Ursulinenklooster en de geschiedenis en de praal van het oude Quebec.

Het Ursulinenklooster is gelegen in de "bovenstad" van Quebec; het is een ruim en goed bewaard historisch gebouw. De kapel is onvergetelijk omwille van haar versieringen en schoonheid. De 53 Zusters van deze speciale gemeenschap wonen in een deel van het grote complex dat een school, museum, archief, ontvangstruimtes en nog meer omvat. Het kostte me een paar

dagen om mijn weg te vinden in het klooster. Ik waardeerde de vriendelijkheid en zachtheid van de zusters toen ik probeerde te navigeren van mijn slaapkamer op de 4de verdieping naar de kapel op de 2^e, en dan naar de refter. Ik genoot van het mooie zingen van de zusters tijdens de Officies end e Eucharistie, evenals van de wandelingen in de tuin en boomgaard. Ze waren erg geïnteresseerd in onze Tildonk wortels en stichtingen. Deze zusters behoren tot de Ursulinen van de Canadese Unie.

Het was prettig om de zusters te leren kennen. Elk van hen gaf mij een nieuw perspectief op Angela's charisma en het belang van Marie van de Menswording in de geschiedenis. Mijn hart werd diep geraakt door hun vriendschap en hoe ze mij deel lieten worden van hen.

Waarlijk, de Ursulinen maken deel uit van de rijke geschiedenis van Quebec. Ik beschouw hen als de Bewaarders van de Erfenis van alles wat te maken heeft met Marie van de Menswording en de anderen



Glasraam-in-lood van Marie en kinderen
De kapel van het Ursulinenklooster staat open voor het publiek. Dit glasraam is te vinden in de kapel en stelt Marie voor die de Indiaanse kinderen lesgeeft.

Een muurschildering van de Basiliek van St Anne de Beaupre
Deze prachtige muurschildering toont de Zalige Marie van de Menswording die les geeft aan inlandse meisjes en Franse meisjes.



die haar navolgden in de loop der jaren. Haar brieven en andere geschriften geven uitleg over de eerste nederzetting, vooral over het werk met de Amerika-

ndianen, eerste nederzettingen, Jezuiten, en politieke leiders. Haar brieven worden als belangrijke historische documenten aanzien.



Quebec City combineert een oude Europese smaak met een moderne kant. De

promenade op het terras tegenover het Chateau Frontenac, een kasteel als hotel, is de plaats waar vuurspuwers, jazzmusici, muzikanten op lepels en violen, uitvoeringen brengen voor passerende toeristen. Elke hoek is een historische plaats - een herinnering aan belangrijke mensen en gebeurtenissen, met inbegrip van een monument voor alle vrouwelijke religieuzen die in de stad hebben gediend. De Ursulinen en de Augustijnen die met dezelfde boot aankwamen, stonden bovenaan de lijst.

Een prachtig vuurwerk op de laatste nacht in Quebec bracht mijn prachtig verblijf van twee weken tot een hoogtepunt. Quebec is een plaats, waard om te bezoeken en te herbezoeken.



Beste Zusters,

Ik wil mijn grote dankbaarheid uitdrukken voor het gebed en de steun van u allen na knie-operatie. De operatie werd succesvol uitgevoerd in het Heilig Hartziekenhuis, Leuven. Na een verblijf van een week in het ziekenhuis, ging ik naar de Multiple Sclerose Kliniek in Melsbroek voor de fysiotherapie.

Het genezingsproces nodigt mij uit om te onthaasten en meer bewust te worden van wat gebeurt in en rond mij op het huidige moment. Ik ben omringd door MS patiënten.

Ik merk op dat zelfs in hun fysiek onvermogen om te bewegen en de natuurlijke gang van het leven, ze blij zijn om zichzelf te helpen en te worden geholpen door anderen. Zo vinden ze zingeving in hun huidige situatie en leven zo goed als ze kunnen. In feite deel ik een kamer met een van hen. Ik ben zeer geraakt door haar moedig en optimistisch spreken. Ze kunnen mij veel leren. Zoals ik vandaag bid met een vers van Psalm 145, blijft bij mij hangen: 'De Heer is barmhartig voor alle schepselen'.

Ik ben heel dankbaar voor de gemeenschap van het Generaalat voor hun aanmoediging en steun bij deze operatie. Ik dank ook de zusters in België, vooral de zusters uit Melsbroek voor hun bezoek en de manier waarop zij voor mij zorgden. Bovenal ben ik dankbaar voor de dokters en verpleegkundigen voor hun liefdevolle zorg gedurende mijn verblijf en genezingsproces.

Bimla Minj, osu



Vice-Provincie Kapittel van Congo

Ons Kapittel had als thema :“De uitdaging van onze tijd tegemoet zien en stappen ondernemen voor de missie.”

Werkelijk het licht van de Heer is ons voorgegaan want het is in een klimaat van onzekerheid in Ons milieu dat wij ons kapittel geleefd hebben. Ons kapittel is vooraf gegaan door verschillende

voorbereidingen, sessies en vooral door de retraite met als thema: " Naar wie zouden we gaan Heer, GIJ hebt het woord van het eeuwige leven" Jn 6 : 68 . Het kapittel is met een open geest en vooral in samenwerking gehouden. Wij hadden onze Oversten verwacht, zij zijn NIET gekomen wegens de gevaarlijke toestanden in ONZE regio.

Niettegenstaande dat, hebben we intens hun tegenwoordigheid gevoeld. Persoonlijk heb ik het woord van Sint-Angela gevoeld die zegt;" Ik zal altijd in jullie midden zijn en jullie gebeden ondersteunen".

De openingstoespraak van Zuster Margaret bemoedigde ons door ons te herinneren aan Ons leven als Ursulinen "De EENHEID", de andere priester, begeleider van de retraite, de sessies, openingsviering....., sloten daarbij aan in dezelfde zin. Vooral omdat ONS milieu nood heeft aan eenheid en samen-horigheid om de vrede te bevorderen.

Drie-en-zestig zuster, komende van alle gemeenschappen : van Katanga, van Kalima,



van Bukavu en van Goma, hebben deelgenomen aan het kapittel .

Het moment van het Kapittel was ook een mooie gelegenheid om al de mooie dingen die God voor ons gerealiseerd heeft door Zuster Espérance, die wij dan bedank hebben ter gelegenheid van haar jubileum

van 25 jaar, samen met de andere jubilarissen Zuster Léonie Omari en Zuster Véronique Fundi. Langs de "Reflect" danken wij ook hartelijk Zuster Margaret en al de leden van het Algemeen Leiderschapsteam voor hun steun door hun gebeden en merkwaardige genegenheid.

Dank aan alle Zusters van de verschillende Provincies voor hun gebeden en hun verbondenheid gedurende het kapittel. Dank aan alle Zusters van de DRC die zich overtroffen hebben om van het kapittel een beleefde tijd van genade te maken.



Voor degenen die het nog niet weten, geef ik hier de samenstelling van het Vice- Provinciaal leiderschapsteam :

Zuster Deodata Bunzigiyi : Vice Provinciale Overste

Zuster Bernadette Mwavita : 1ste raadslid

Zuster Casta Sengiyumva : 2^e raadslid

Zuster Marie Brigitte Ndala : 3^e raadslid

Zuster Sylvie Sendegeya : 4^e raadslid

Met heel onze eensgezindheid

Zr Deodata Bunzigiyi

